

Beste organisatie, sponsors, deelnemers en toeschouwers van Omloop Liesbos,



Bij deze wil ik jullie (mede namens de kinderen en staf van Stepping Stones Cambodia school) bedanken voor de hulp aan Stepping Stones.

Het gedoneerde geld zal worden gebruikt voor algemene kosten (denk hierbij aan salariskosten, diesel voor de generator, studie van de (student)leraren, benodigdheden voor de hygiëneklas, spullen voor in de Engelse en computer klas, EHBO-spullen, etc...). De financiën lopen via stichting Homico (www.homico.nl). Deze stichting ondersteunt Stepping Stones sinds de start financieel en sinds een paar jaar ook administratief en met het geven van adviezen.

Nu zal ik iets meer vertellen over Stepping Stones:

Stepping Stones is een school te Kok Thnot Village nabij Siem Reap in het zeer arme Cambodja. Cambodja is vooral bekend om zijn verschrikkelijke geschiedenis met de Rode Khmer onder leiding van Pol Pot. Het land probeert nu op te krabbelen, maar dit is nog een zeer lange en zware weg door de extreme armoede en corruptie in het land.

Stepping Stones Cambodia is in 2011 opgericht door drie lokale Cambodjaanse vrienden, de Australische vriendin van een van hen, twee Australische vrienden en een Nederlander..... (ikke). Stepping Stones heeft als doel de lokale bevolking te helpen. Dit gebeurt oa door gratis les te geven aan de kinderen (Engels, hygiëne, gezondheidszorg, computer, sport&spel). De school biedt **500** kinderen een veilige en leuke omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen, sporten en spelen. Ook kunnen zij gebruik maken van onze bibliotheek. De oudere kinderen/jong volwassenen krijgen bij Stepping Stones een kans doordat zij met geld van sponsors een studie kunnen volgen. In ruil hiervoor geven zij een paar uur per week les aan de jongeren, waardoor zij zich (onbewust) ook verder ontwikkelen. Tevens is er op de school een medische post en schoon drinkwater (dankzij Oasen uit Gouda) waar iedereen gebruik van kan maken. De school heeft een zeer centrale rol in de gemeenschap en iedereen is erg trots op de school.

Mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking hebben ook een plaats gekregen bij Stepping Stones en zijn hier bijzonder gelukkig door geworden (normaal worden gehandicapten in Cambodja genegeerd, de families schamen zich voor hun gehandicapte kinderen).

Bij 500 families (na verplichte instructielessen) zijn nu waterfilters geplaatst, zodat zij thuis schoon drinkwater hebben. Dankzij hulp en donaties uit Nederland, Australië en Oostenrijk is de school gebouwd en kan de school zijn belangrijke rol blijven vervullen. In de toekomst willen we oa zelf groenten en fruit gaan verbouwen, wellicht kippen houden, de wegen verbeteren, ontbijt/lunch/fruit aan de kinderen geven en de gemeenschap verder helpen waar mogelijk.

Zelf ben ik vanaf de start bij de school betrokken. Ik probeer de school een of twee keer per jaar te bezoeken en dan ook werkzaamheden voor de school te verrichten. Bij alle grote beslissingen word ik betrokken en iedere maand krijg ik een financieel verslag te zien.

Voor meer info over Stepping Stones: www.steppingstonescambodia.org (onderaan zie je een verwijzing naar facebook voor de meer recente berichten) en/of www.meervanmarco.waarbenijj.nu. (voor mijn persoonlijke verhalen en de verwijzing naar een filmpje dat Stepping Stones heeft gemaakt om jullie allemaal te bedanken).

Namens de leraren, studentleraren, kinderen en de gemeenschap van Stepping Stones bij deze nogmaals heel veel dank aan de organisatie van Omloop Liesbos, alle donateurs, deelnemers en toeschouwers.

Akon Cheran! (dankjewel!)

Marco van Meer (meervanmarco@hotmail.com)

Mocht iemand meer over Stepping Stones Cambodia willen weten of op wat voor manier dan ook willen helpen, dan ben ik op bovenstaand emailadres te bereiken.

